

TÜRK DÜNYASINDAN SEÇMELER

TÜRK DÜNYASI
DEBİYATLARI



Ankara, 1998

TÜRKMEN ŞİİRİ

Y.Doç.Dr. Mehmet KARA

TÜRKMEN ŞİİRİ

Türkmenler, başlangıçta zengin bir sözlü edebiyat geleneğine sahiptiler. Bu sözlü edebiyatın ürünleri, destanlar, masallar, atasözleri, bilmeceler ve “aydım” denilen şarkı veya türküleri.

Mahdumkulu'dan önce de eser veren Türkmen şairleri bulunmaktaydı. Ancak bunlar şiirlerini Çağataycayla yazmışlardı. Örnek olarak Vepayı, 15. yüzyılda yaşamış bir Türkmeni ve şiirlerini Çağataycayla kaleme almıştı.

Türkmecenin edibî dil olarak ortaya çıkmasında ve gelişmesinde 1733-1783 yılları arasında yaşayan büyük Türkmen şairi Mahdumkulu'nun önemli rolü olmuştur. Şiirlerinde “Pirağı” mahlasını kullanan şair, Türkmen kültürünün zenginliklerine şiirlerinde geniş yer vermiş ve Türkmençenin ifade imkânlarını genişletmiştir. Kendisi aynı zamanda bir sufî olan Mahdumkulu, şiirlerinde hüzünlü bir ahiret havasını dile getirmiştir, siyasi yönden hareketli devirde gördüğü aksaklıları şiirleriyle yermiştir.

Mahdumkulu, kendinden sonra yetişen Türkmen şairlerinden Seydi, Zelili, Mollanepes ve Mätäci'yi; Karakalpak şairlerinden de Berdak, Açıniyaz, Günhoca ve öteş gibi kimseleri etkilemiştir.

XVIII. yüzyılda Mahdumkulu'dan başka Dövletmemmet Azadı, Nurmuhammet Andalıp, Mağrubi, Şabende, Gayibi ve Şeydayı gibi şairler yetişmiştir. Nurmuhammet Andalıp, Şabende ve Gayibi üzerinde Ahmed Yesevî'nin tesiri büyüktür.

XIX. yüzyılda yetişen Türkmen şairleri şunlardır: Seydi, Zelili, Mollanepes, Mätäci, Talibi, Kemine, Aşkı, Abdisettar Kazı, Misgingiliç, Kâtibi, Dosmemmet ve Mollapenes'in oğlu Muhammetrahim.

XIX. asırın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında ise, Türkmen şirini şu şairler temsil etmişlerdir: Dovan, Gara, Yağmir, Guba, Durdi, Oraz, Dövletmemmet Balğızıl, Bayram Şahır, Molladurdu, Memmedoraz, Körmolla, Abdırazak, Zinharı, Baylı Şahır ve Muhammetgulu Atabayev.

Rus istilâsının başladığı yıllarda vatansever Türkmen şairleri, kalemeliyle Ruslara karşı savaşmışlardır. Bunların en tanınmışları, Göktepe'deki Rus katliamını şiirleriyle dile getiren Gayipberdi, Misgingiliç ile Türkmenistan'ın ve Türkmenlerin istiklali için şiirleriyle mücadele eden Abdulhakim Gulmuhammedov ve Körmolla'dır. Bu mücadele 1930'a kadar devam etmiş, ancak 1930'dan sonra rejimin baskısı artmış, bazı vatanperver şair ve yazarlar eserleriyle birlikte yok edilmişlerdir.

Eli kalem tutan kıymetli insanların yok edilmesiyle, Türkmen kültürüne büyük darbe indirilmiştir. Şiir, gelenekten beslenen ve baskısız gelişen bir edebî tür olduğu için yeni Türkmen şiirinin canlanması uzun yıllar almıştır.

Türkmen şiiri, 1930-1940 yılları arasında sık sık görülen değişikliklerin, uzun süren tartışmaların arasında kendine yer bulamamıştır. Nitekim 1940 yılında yapılan İkinci Yazarlar Kongresi'nde ileri sürülen görüşler dikkat çekicidir. Bu kongrede Türkmen şiirinin ve nesrinin eksiklikleri üzerinde durulmuş, genç şair ve yazarların gevşek olduğu söylemiştir.

Gençlerin böyle hareket etmelerinin asıl sebebi, onların gelenekle olan bağlarının koparılmaya çalışılması ve kendilerine bir yabancı kültürün zorla kabul ettirilmek istenmesidir.

Bu dönem, Türkmen şiirinin durgunluk dönemidir.

İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte şiirde biraz canlanma görülür. Eli kalem tutan insanların birçoğu cepheye gider. Bunlarınbazısı savaşta ölürl. Geri dönenler, yaşadıkları olayları canlı ifadelerle şiirleştirirler.

Bu devirde, genç bir şair olan Ata Atakanov, adını duyurur.

İkinci Dünya Savaşı yıllarda Türkmen şiirinde kahramanlık ve vatan sevgisi temaları ağırlıklı olarak işlenir. Şairler, yavaş yavaş klâsik Türkmen şairlerinin şiirlerinden de faydalananmaya başlarlar. Yazılan şiirlerde belli bir mana ve sembol zenginliğine ulaşılır. Yeni Türkmen şairlerinin şiirlerinde Köroğlu, Keymir Kör, Manas ve Alpamış'ın adları geçer. Şiirlerin coşkun ve ateşli kahramanları, Köroğlu'nu andırırlar.

Savaş dönemi ve hemen sonrasının şairleri olarak Berdi Kerbabayev, B. Seytekov, P. Nurbediyev, C. İlmiradov'un adlarını anmak gereklidir. Bunların bazıları aynı zamanda nesir türünde eserler de vermişlerdir..

R. Seyidov, D. Haldurdı, G. Seyitliyev ve İlmiradov'un özlü çalışmalarıyla lirik şiirin iç kurgusu gelişir ve yenilenir. Buna ömek olarak R. Seyidov'un 1946'da yayımlanan *Bağt İçinde* (Baht İçinde) adlı eseriyle C. İlmiradov'un 1953'te yayımlanın *Gudok* (Düdük) adlı eserini verebiliriz. R. Seyidov, şiirlerinde duyguları zengin bir şekilde verir. 1946 yılında yayımladığı *Bahar* ve 1952'de yayımladığı *Aavçı Atma Cereni* (Avcı Vurma Ceylanı) adlı kitaplarında bunu görmek mümkündür. Ayrıca şair, Mahdumkulu ve benzeri Türkmen şairlerinin eserlerinden faydalananmasını bilmiş, benzer kelimelerin değişik şekillerde ifade edilmesiyle ortaya çıkan kâfiyelerin arkasında ahenkli bir şiir dünyası kurmuştur.

Kâbiliyetli gençlerden Ata Atakanov, bir yandan sanattaki başarısını artırırken, bir yandan da ilk şiir kitaplarını yayımlatma fırsatı bulur: *Alma Yene Gölleyäär* (Elma Yine Çiçek Açıyor, 1948), *Türkmenistanın Baharı* (1952) Atakanov, bu eserlerinde sevgiyi taze duygularla yoğurmuştur.

1960'lı yıllarda Türkmen şiiri, şekil ve muhteva yönünden gelişmesini sürdürür. Okuyucular, daha önceki yıllarda aşk ve savaş temalarıyla yazılmış şiirleri okuyabiliyorlardı. Bu temalara Türkmenistan dışındaki toplumların hayatlarını anlatan değişik temalar eklenmiştir. Şairler, önceleri kısa şiirler yazıyorlardı. Artık "poema" denilen uzun şiirler de görülmeye başlar. A. Kekilov'un *Söygi* (Sevgi) adlı romanı manzumdur. Ata Atakanov, *Guşgi Galası* (Guşgi Kalesi) adlı uzun şiirini kaleme alır.

Bazı şairler, içinde yaşadıkları toplulukların hayatlarıyla ilgili şirler yazarlar. Bulardan biri olan Ş. Borcakov, petrolcülerin arasında iki yıl kadar yaşayarak onların hayatını anlatan *Godurdepe Depderi* (Godurdepe Defteri) adlı şiir kitabını yazar. Şair, bu eserinde hayatın acı ve tatlı yanlarını gözler önüne serer ve canlandırdığı kişileri ruh dünyalarıyla birlikte okuyucularına vermeye çalışır.

Bazı şairler, insanoğlunun aya ayak basmasıyla ilgili şiirler ve türküler yazarlar. G. Seyitliyev, Ata Atakanov ve M. Garriyev'in bu konudaki şiirleri anılmaya değer.

Karakum kanalının çöle su indireceği ümidi, şairleri etkilemiş ve bununla ilgili şiirler yazılmıştır. B. Hudaynazarov, Ata Atakanov, A. Haydov, A. Kovusov, G. Seyitliyev, M. Seyidov ve K. Gurbannepesov bu temayı işleyen şiirler kaleme alırlar.

Türkmen şairleri, bu dönemde gezip gördükleri ülkelerle ilgili şiirler de yazarlar. Bu konuda R. Aliyev'in Türkiye, Fransa ve İtalya hakkındaki şiirlerini içine alan *Dünya Ayağa Galyaar* (Dünya Ayağa Kalkıyor) adlı eseriyle G. Seyitliyev'in *Hindistanın Gülleri* (Hindistanın Çiçekleri) adlı kitabını anmak gereklidir.

Sevdikleriyle evlenmek istedikleri halde, ailelerinin engel olması yüzünden buna muvaffak olamayan gençlerin, anne babalarıyla aralarında geçen anlaşmazlıklarını, mücadeleleri ve onların başından geçenleri anlatan şiirler de yazılır.

Artık Türkmen şiirinin teması çoğalmış, seviyesi yükselmiş, duyguya zenginleşmiş ve okuyucunun hafızasından silinemeyecek özelliğe sahip şairlerin sayısı günden güne artmaya başlamıştır. Şairler, devrin insanının olumlu olumsuz bütün duygularını en güzel bir şekilde ifade etmeye çalışmışlardır. Eski şairler, canlandırdıkları tiplerin daha çok dış görüşüşlerini ele alırken yeni şairler, onların iç dünyalarına yönelmişler ve iç zenginliklerini vermeyi başarabilmişlerdir. Bu, Türkmen şiirinde önemli bir gelişmedir.

İnsanların yalnızlığını anlatan şiirlerin sayısı artar. Bu şiirlerde daha çok kişinin kendisine ve yaşadığı devir hakkındaki düşüncelerine yer verilir.

Şairlerin iç diyalogları, duyguları ve düşünceleriyle yoğunlaşmış lirik şaire artık bu dönemde çok rastlanır. Bunlar, lirik şiirde düşünce ahenginin güçlenmesine yardımcı olmuştur. Artık Türkmen şiri yavaş yavaş çok sözlülükten ve tatsız ifadelerden kurtulmaya başlamıştır.

Bu dönemde çocuk şiirleriyle ilgilenen şairler yetişmeye başlar. Bu-nunla ilgili olarak K. Tañıquliyev, M. Garmiyev, A. Baymiradov ve A. Hayıdov'un adlarını anmak gereklidir. Diğer şairler çocuklar için birçok şiir yazarken A. Hayıdov da *Yaaz Goşğuları* (Bahar Şiirleri) adlı eserini yayımlar. Ancak çocuk şiiri, Türkmen edebiyatının yeni bir kolu olduğu için bu sahada bazı eksiklikler göze çarpar. Şairler, eserlerinde çocuğun hareketlerini ve içinde bulunduğu psikolojik durumu tabii bir şekilde vermemiştir. Tabiat ve hayvanlara yöneldikleri zaman da çocuğu unutmuşlar, onun dünyasıyla anlattıkları konuları bütünlüğe getirmemişlerdir.

1970'li yıllarda şiir gelişmesini ve olgunlaşmasını sürdürür. B. Seytekov, *Bağdağıl, Söygi Hasratı* (Sevgi Acısı) adlı eserlerini yazar. K. Gurbannepesov, *Toprak, Menzil*; B. Hudaynazarov, *Ene Süydi* (Ana Süttü); Ata Atakanov, *Men Size Baryaan* (Ben Size Gitmekteyim); M. Se-yidov, *Bahar Gündeliği, Bahar Bilen Duuşuşık* (Baharla Karşılılaşma); A. Kovusov, *Yıllar Hem Tolkunlar* (Yıllar ve Dalgalar), *Baaki Diirilik* (Ebedî Hayat); A. Omarova, *Ömrümiň Güli* (Ömrümün Çiçeği) gibi eserlerle kendilerini kabul ettirirler.

K. Gurbannepesov, epik şiiri bırakıp lirik şiir tarzına yönelir. Şairler, elliinden geldiği kadar kahramanlarının iç dünyalarını vermeye çalışırlar. Şiirde duyguya yönünden zenginleşme artar.

1980'den sonra da şairler kervanı uzar gider. Sapar Öräyev, *Guz Yüreği* (Kız Yüreği, 1981), *Gözlerim Seni Gözler* (1984) adlı eserlerini yayımlar. Genellikle çocuk şairleri yazan Kasım Nurbadov, *Deñzin Düybündääki Öy* (Denizin Dibindeki Ev, 1986), *Aak Çarlaklar* (Ak Martılar, 1989), *Öveleme Döveleme* (1991) adlı eserlerini okuyucularına sunar. Aynı zamanda bir ilim adamı olan Gurbandurdi Geldiyev, *Mart Geler* (Mart Gelir, 1987) adlı eserini; Atamırat Atabayev, *Gumsaağat* (1989); Berdinazar Hudaynazarov, *Buu Dünya* (Bu Dünya, 1990) adlı kitaplarını neşrederler.

Artık Türkmen şiiri, belirli bir gelişme göstermiştir. Dünyada meydana gelen değişimlerin de etkisiyle şairler, hürriyet atmosferi içerisinde değişik kültürlerle tanışma fırsatı bulacaklar ve asıl gelişme bundan sonra olacaktır.

AÇIKLAMA

Türkmence bilmeyen bir kimsenin bu dili öğrenirken karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri, uzun ünlü meselesidir. Bu ünlülerin, Türkmençe sözlükler hariç, yazıda gösterilmemesi bir başka zorluktur. Alfabe konusunda yapılan sempozyumlarda ve değişik toplantırlarda, Türkmencede bulunan bütün uzun ünlülerin, ünlülerin çift yazılımasıyla gösterilmesi esası –uzun “â”nın “aa” şeklinde yapılması gibi– genelde kabul görmüştür.

Biz de şiirlerin Türkmençe asıllarında ve eser adlarında bulunan uzun ünlüler için aynı yolu seçtik. Ancak bu yöntemin pratik kullanımda söyleyiş hatasına sebep olmaması için okuyucuların “aa”yı “â”, “uu”yu “û” ve diğerlerini de aynı şekilde uzatarak okumaları gerekmektedir.

Burada bir başka konuyu belirtmekte fayda görüyoruz. Şiirlerini seçtiğimiz şairlerden bazlarının hayat hikâyesini bulamadığımız için sadece şairin adını ve şiirinin hangi eserinden alındığını zikretmekle yetindik.

Şiirlerin önce Türkmençe orijinallerine, ardından da Türkiye Türkçesine aktarılmış şekillerine yer verdik.

ATA ATACANOV (1922-1989)

Türkmen şair ve yazarıdır. 1922 yılında Türkmenistan'ın Mari vilâyetine bağlı İkinci Gökçe köyünde doğmuştur. Aşkabat Pedagoji Enstitüsünü bitirdikten sonra bir müddet gazetecilik ve edebiyat kurslarına devam etmiş, kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra hayatının kalan kısmını yayıncılıkla geçirmiştir.

1940'lı yıllarda şiir yazmaya başlar. "Tääze Yıl Geldi" (Yeni Yıl Geldi) adını taşıyan ilk şiiri, *Tagtabazari Vilâyeti Gazetesi*'nde yayımlanır. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı savaş temasını anlatan şiirleriyle tanınmaya başlayan şairin ilk şiir kitabı, "Alma Yene Güleyäär" (Elma Yine Çiçek Açıyor)dir.

Daha çok şair olarak bilinir. Roman ve tiyatro eserleri de yazmıştır.

Eserlerinden bazıları:

1. *Alma Yene Güleyäär* (Şiirler, 1948).
2. *Arzılı Muhmaan* (Şiirler, 1956).
3. *Sallançağım Sähraa Meniñ* (Şiirler, 1964).
4. *Öçme Oocağım* (Şiirler, 1966).
5. *Çakmak* (Roman, 1971).
6. *Men Size Baryaan* (Şiirler, 1978).
7. *Teke Guzi Tatyana* (Roman, 1987).

TÜRKMENİSTANIM MENİN

Men seniň şöhraatlı shaanlı
 Aadiňa aaşık, vatan.
 Aatlı ülkääm,
 Baathlı ülkääm,
 Türkmenistanım meniň.
 Aydimim sen,
 Arzuvim sen,
 Dilde dessaanım meniň.

Hoş habarlı, kään salaamlı
 Säheriň men aaşıgi.
 Yaaşlığı yaadıma salyaan
 Baharıň men aaşıgi.
 Men belet,
 Mühmaan gelende açık öyleň iişiği.
 Aak yürekli,
 Bol çörekli,
 Türkmenistanım meniň.
 Gül meñizli,
 Göök deñizli,
 Baağı bossaanım meniň.

Buu cahanda bir belaa daa
 Senden ayra salmasın.
 Goşa göök zoolaklı baydak
 Parlasın, hiiç solmasın!
 Saña söygi siñmedik
 Bir setirim de bolmasın.
 Ös yene, aadiňa gurbaan,
 Türkmenistanım meniň.
 Gereğim sen,
 Yüreğim sen,
 Ceğerim caanım meniň.

1974

(*). Ata Atakanov, *Men Size Baryaan*, Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat 1978, s. 408-409. (Şiir, kısaltılarak alınmıştır.)

TÜRKMENİSTANIM BENİM

Ben senin şöhretli şanlı
Adına âşığım vatan.
Şanlı ülkem,
Güçlü ülkem,
Türkmenistanım benim.
Türkümsün,
Arzumsun,
Dilde destanım benim.

Hoş haberli, bol selâmlı
Seherin ben âşığiyim.
Bana gençliği hatırlatan
Baharın ben âşığiyim.
Görgülüyüm ben;
Misafir gelirse açık evlerin kapısı.
Ak yürekli,
Ekmeği bereketli
Türkmenistanım benim.
Gül benizli,
Mavi denizli
Bağım bahçem benim.

Bu cihanda bir belâ bile
Senden ayrı düşürmesin.
Çiste mavi şeritli bayrak
Parlasın, hiç solmasın!
Sana sevgi sinmedik
Bir misram olmasın.
Yüksel yine, adına kurbanım,
Türkmenistanım benim.
Sana muhtacım,
Yüreğimsin,
Ciğerim canım benim.

SALAAM

Biziñ oobaamızıñ aadatu şeyle:
 Biiriiniñ garası görünse çala,
 İslle tanış bolsun,
 İslle näätanış,
 Kiçi salaam beryäär öözünden ulaa.
 Salaamsız geçmeyäär hiiç haçan hiiç kim.
 Salaamdan sarpadan gucurlı güyç kim?

Men beyle aadatu haalayaan örääñ.
 Kääte yekce söz yetyää daadıma.
 Hiiç haçan,
 Hiiç haçan gışganmaaversin
 Tañrı salaamını aadam aadama.

1948

SELÂM

Şöyledir bizim köyun âdeti:
 Birisi görünse hafiften,
 İster tanıdık olsun,
 İsterse tanınmayan biri,
 Küçük selâm verir kendinden büyüğe.
 Selâmsız geçmez hiçbir zaman kimse.
 Selâmdan saygıdan güçlü ne var?

Çok beğeniyorum ben böyle âdeti;
 Bazen tek söz yetişıyor imdadıma.
 Hiçbir zaman,
 Hiçbir zaman kıskanmasın ne olur
 Allah selâmını insan insana.

(*). Atacanov, a.g.e., s. 23.

ÖÇME OCAĞIM!

Eziizim, oot yakdım yool yakasında.
 Gel, otur,
 Geçeli oocak başına.
 İsleseñ, ikiimiz söhbet açalı.
 Yalın yalkım salsın degré daşına.

Yanıp duur,
 Yanıp duur oocağım meniñ...
 Saña daa, hiy, yılısından yetdi mi?
 Alada, aarqınlık, ünci aazalıp,
 Yürek tääze hıyaallara gitdi mi?

Men hoşaal.
 Gel, onda aydim aydalı.
 Aydimlar daa yıldıyaandır oot yaalı.
 İkiimize ulı iişler garaşyaar,
 Hakıkat edeli hemme hıyaalı.

Yanıp duur,
 Yanıp duur oocağım meniñ.
 Aaz bolyaa alavı hovrı heniizem...
 Kööreyääär,
 Seret, ol
 Söner, kül bolar,
 Senem oodun oklamasañ, eziizim.

1966

(*). Atakanov, a.g.e., s. 238.

SÖNME OCAĞIM!

Ateş yaktım azizim yol kenarında.
 Gel otur,
 Geçelim ocak başına.
 İstersen sohbet açalım.
 Alev ışık yaysın çevresine.

Yanıyor,
 Yanıyor ocağım benim...
 Sıçağından ulaştı mı hiç sana da?
 Sıkıntı, yorgunluk, dert azalıp
 Yüreğin taze hayallere gitti mi?

Ben mutluyum.
 Gel, orada türkü söyleyelim.
 Türküler de ısıtır ateş gibi.
 Büyük işler bekliyor ikimizi,
 Gerçekleştirelim bütün hayalleri.

Yanıyor.
 Yanıyor ocağım benim...
 Henüz azdır alevi, sıçağı...
 Alevleniyor,
 Bak,
 Söner, kül olur
 Sen de odun atmazsan azizim.

HQŞ GAAL, ERKİN OOBAAM!

Hoş gaal, erkin oobaam,
 Hoş gaal, mekaanım,
 Söygi sırlarımıñ sakçısı, çınaar!
 Aar naamis oodunda gaynadı gaanım,
 Buu gün gayraatımı gamçıladi aar.

Ekledi,
 Sakladı,
 Ösdürdi Vatan.
 Bizem buu gün gerek bolduk derdine,
 Goy, guvansın garabağır eneler
 Yovuz gündə ata münen merdine.

Hoş gaal, kääbääm enem,
 Mähribaan enem!
 Ölsem de,
 Süydüñi haklaap ölerin.
 Aağlama,
 Aağlama, söver yaar, senem.
 Inan, men aapatdan amaan gelerin.

1942

(*). Atakanov, a.g.e., s. 9.

564
ELVEDA, HÜR KÖYÜM!

Elveda, hür köyüm,
Elveda, yerim yurdum,
Sevgi sırlarımı saklayan çınar!
Ar namus ateşinde kaynadı kanım,
Bugün gayretimi kamçıladı öçlü duygular.

Besledi,
Büyüttü,
Yetiştirdi vatan;
Biz de bugün derman olduk derdine.
Bırakın, gurur duysun bağıri yanık analar
Kötü günde ata binen merdiyle.

Elveda, canım anam,
Sevgili anam!
Ölsem de
Sütüne lâyık olduğumu gösterip olurum.
Ağlama,
Ağlama, nazlı yâr sen de.
İnan, ben âfetten (*) sağ sâlim gelirim.

(*). İkinci Dünya Savaşı kastedilmektedir (M. K.).

ISSIK KÖL

Köp salaam getirdik saña Issık Köl,
 Keşdeli kenaara gadam basdık, kööl.
 Üsti aala gaarlı Aladağı sen
 Edinipsiň ebediilik yassık, kööl.
 Şikaar ediň diyip, gayık getiren
 Balıkçunuň gucağmiza gisdík, kööl.
 Maavi tolkunlarıň mes gucağında
 Doostluk duyğusından yene ösdük, kööl.
 Toktoğuluň tääsiin komuzı kimiin
 Ovaazlı saazıňa gulak asdık, kööl.

1960, iyun

ISIK GÖL

Çok selâm getirdik sana Isık Göl,
 Nakışlı kıyıya ayak bastık, göl.
 Üstü ala karlı Aladağ'ı sen
 Edinmişsin edebiyyen yastık, göl.
 "Avlanın!" diyerek kayak getiren
 Balıkçıyı bağımıza bastık, göl.
 Mavi dalgaların sarhoş kucağında
 Yine dostluk duyusuyla coştuk, göl.
 Toktogül'ün muhteşem kopuzu gibi
 Ezgili sazını dinledik, duyduk, göl.

Haziran, 1960.

(*). Atakanov, a.g.e., s. 91-92.

SAYRAMA, GUŞ

Sayrama, guş, pencirääniñ öñünde.
 Sayrama, söygüliim uukuda yatır.
 Belki, meni görer yene düysünde.
 Belki, maña tääze aydimlar getiir.

Saçın giice edip, yassığa yayıp,
 Raahat dem alyaa perişde yaalı.
 Buldurayaan hurma yañakdan taayıp,
 Yelpeyäär yüzini säher şemaalı.

Goşğı yazyaaan gara gözler şaanına,
 Gutarınçaam oyatma sen, uuklasın.
 Belki, sözüm aaram berip caanına,
 Şirin uukusunu gooraap saklasın,
 Oyatma, guş, oyatma, guş, uuklasın.

1954

ÖTME EY KUŞ...

Ötme ey kuş, pencerenin önünde.
 Ötme, sevgilim uykuda yatıyor.
 Belki beni görür yine düşünde.
 Belki bana yeni türküler getirir.

Saçını gece kılıp, yastiğá yayıp,
 Rahat nefes alıyor melek gibi.
 Işıldayan hurma yanaktan kayıp
 Yelpazeliyor yüzünü seher yeli.

Şiir yazıyorum kara gözler şanına,
 Bitirinceye kadar uyandırma, uyusun.
 Belki sözüm huzur verir canına,
 Tatlı uykusunu bölüp uyanmasın,
 Uyandırma kuş, uyandırma, uyusun.

GÖRDÜM

Men onı güzere gelende gördüm,
 Güzerden sovuk suv alanda gördüm.
 Goşa bedresini golunda sallaap,
 Tallı raayışa galanda gördüm.
 Düynki deyin yene gaabak astından
 Maña näätzli nazar salanda gördüm.
 Vah näädeyin, gaydip gözün galdirmaan,
 İntizaar yüreğmi dilendi gördüm,
 Çilimimiñ ootlı uucun ağızıma
 Alanımı görüp, gülende gördüm.
 Geçemde göök pencirääniñ duuşundan,
 Ovaazlı gopuzı çalanda gördüm.

1958

GÖRDÜM

Ben onu nehre gelirken gördüm,
 Nehirden soğuk su alırken gördüm.
 Çifte kovasını kolunda sallayıp
 Sögütlü kiyiya yükselirken gördüm.
 Dünkü gibi yine göz ucuya
 Bana nazlıca bakarken gördüm.
 Vah, n'ideyim, döndü başını kaldırmadan,
 Bekleyiş yüreğimi dilerken gördüm.
 Sigaramın ateşli ucunu ağızıma
 Aldığımı farkedip, gülerken gördüm.
 Geçtiğimde mavi pencerenin yanından,
 Ezgili kopuzu çalarken gördüm.

(*). Atacanov, *a.g.e.*, s. 72.

568
ECEM

Pencirääniň çep taayınıň,
Sürligidir aak perdesi.
Işı geler göök çaaayınıň,
Eşdiler üncüli sesi.

İsle giice, işle gündiiz,
Geler vaqtım biler ecem.
Ahli iişin unudıp tiiz,
Şol pencirää geler ecem.

Bellidir gözüniň yerem,
Şol nokatdan cııklaar durar.
Mensiz nahar iymez birem,
Yoola garaap, yooklar durar.

Guñacınıň uuci bilen
Aaynaamızdan súlar çáñı.
Eğer öye gelmesem men,
Dik durup atırar dañı.

1961

ANAM

Pencerenin sol yanının
Sıyrılıdır beyaz perdesi.
Kokusu gelir gök çayının,
İşitilir kuşkulu sesi.

İster gece, ister gündüz
Geleceğim vakti bilir anam.
Bütün işini unutup tez,
Bu pencereye gelir anam.

Bellidir gözünün yeri bile,
O noktadan gözetler durur.
Bensiz yemek yemez hiçbir zaman,
Yola bakıp mırıldanır durur.

Başörtüsünün ucuya
Penceremizin siler tozunu.
Eğer eve gelmezsem ben,
Ayakta ağartır günü.

570
SAYRA, BİLBİL

Sayra, bilbil, sayra,
Sayra, bilbilim.
Seniñ üçiñ eken girmizi gülüm
Açıldı atırlı sähər çaağında,
Açıldı oobaamıñ tääze baagında,
Tääze baagında,
Säher çaağında.

Gördüm gara güzı gülüñ içinde,
Gördüm gizil gülü güzini saçında,
Güzini saçında,
Gülüñ içinde.

Güzini gözü gaaldi gül puudağında.
Sayra, bilbil, sayra,
Diñleyäär seni.
Aal gülüñ övşüni aal yañağında,
Caadılı gözleri çaağıryaar meni,
Diñleyäär seni,
Çaağıryaar meni.

1962

ÖT BÜLBÜL

Öt bülbül, öt,
 Öt, bülbülüm.
 Senin için dikiğim kırmızı gülüm
 Açıldı güzel kokulu seher vaktinde,
 Açıldı köyümün yeni bahçesinde,
 Yeni bahçesinde,
 Seher vaktinde.

Gördüm kara kızı gülün içinde,
 Gördüm kızıl gülü kızın saçında,
 Kızın saçında,
 Gülün içinde.

Kızın gözü kaldı gül dalında.
 Öt bülbül, öt,
 Dinliyor seni.
 Kırmızı gülün parıltısı al yanağında,
 Büyüleyici gözleri çağırıyor beni,
 Dinliyor seni,
 Çağırıyor beni.

(*). Atacanov, a.g.e., s. 192. (Şiir, kısaltularak alınmıştır).

572
MENEM AADAM

Menem aadam,
Boyun alyaan,
Meniñem
Yalñışım baar,
Yeñişim baar,
Hataam baar.
Diyipdirler: Teğmildi baar Günüñem.

1964

BEN DE İNSANIM

Ben de insanım,
İtiraf ediyorum,
Benim de
Yanlışım var,
Zaferim var,
Kusurum var.
Demiştirler: Lekesi var güneşin de.

(*). Atakanov, a.g.e., s. 192. (Şiir, kısaltılarak alınmıştır.)

GURBANDURDI GELDİYEV (1942-)

Türkmen şair ve yazarıdır.

1942 yılında Türkmenistan'ın Gızılarbat şehrinde dünyaya gelir. Türkmen Devlet Üniversitesi bitirir. İlmî ve edebî çalışmaların yapıldığı değişik kuruluşlarda idarecilik görevlerinde bulunur. Yaptığı çalışmalarla profesörlüğe kadar yükselir. Şu anda, Türkmen Devlet Diller ve Edebiyat Enstitüsüne bağlı Türkmen Dili ve Edebiyatı Bölümünün başkanıdır. Aynı zamanda Türkmenistan Yazarlar Birliği üyesidir.

Eserlerinden bazıları:

1. *Poeziyaamızıň Hääzirki Zamaan Keşbi* (Stil Probleması, 1978).
2. *Mart Geler* (Şiirler, 1987).
3. *Taaruh-Edebii Ikbaallar* (Makâleler, 1990).

574
MART GELE R VELİN

Asmaan kükräǟr,
Bahar sıgmaz gündiize,
Giicelere sıgmaz,
Çırpinar zemiin.
Men hökmaan aydarın saña şol sözi,
Dillerim açılar mart geler velin.

Bahar mövç alar daa bahara sıgmaz,
Yalançı meymiräǟr milaakatında.
Yürek gövräǟ sıgmaz,
Ser dünyäǟ sıgmaz,
Men aydim aydarın seniñ hakiñda.

Aytmacak bolsamam, baanbir menden
Biiñtuyaar maña aytdır buu mahal.
Gelin ovsunından,
Güziñ ıusından,
Caahül hövesinden
Yasalan bahar.

Boğun boğun söker yaydançlarımı,
Köñle inam çöker,
Galkınar gövün.
Aydimda aydarın aytacak sözümi,
Kimdiğim undarın...

Mart geler velin.

(*). Gurbandurđı Geldiyev, *Mart Geler*, Türkmenistan Neşriyaati, Aşğabat 1987, s. 86-87.

MART GELİNCE...

Sema kükrer,
 Bahar sığmaz gündüze,
 Gecelere sığmaz,
 Çırıpınır yeryüzü.
 Ben mutlaka söylerim sana o sözü,
 Dillerim açılır Mart gelince...

Bahar dalgalanır da bahara sığmaz.
 Yalancı dünya uyuklar güler yüzüyle;
 Yürek göğse sığmaz,
 Baş dünyaya.
 Ben türkü söylerim senin hakkında.

Söylemek istemesem bile
 Zorla söyletir bana bu an;
 Gelin büyüsünden,
 Kız kokusundan,
 Delikanlı hevesinden
 Türeyen bahar.

Söker bir bir kararsızlıklarımı;
 Kalbe güven çöker,
 Yükselir gönül.
 Türküde söylerim söylenecek sözümü,
 Kim olduğumu unuturum...
 Mart gelince.

576
BERDINAZAR HUDAYNAZAROV

UNUTMA, DÖVÜRDEŞ!

Ömrüñ naäçe yılın yoolda ötürdiñ.
Ömrüñ gaalanı daa yoolda ötmeli.
Bize ayak çekmek bolmaz, dövürdeş,
Bilyää miñ, biz niirelere yetmeli.

Tayyaar, yool yook. Yool açmali öözümüz.
Alavlansın hicuv aatlı köözümüz.
Gañrilip gör, gayalara çıkanda,
İlden günden doolu biziñ ızımız.

Şol ızdan gelyäänler köpeler yaalı,
Buu yool gitdiğiçe yağıt bolmalı.
Buu yool bolmalıdır Dünyääniñ yoolı,
Buu yool aadamzaadıñ bağıt bolmalı.

Dövürdeş, dünyääniñ kervenbaşı sen,
Bak, ızıñdan soogup gelyään hatara,
Dünyää Gündoğara yılğırıp bakyaar,
Dünyää gaaşın çityaar tüm günbatara.

Unutma: Dünyääniñ kervenbaşı sen,
Yore, yoolda yazdırmasından goşı sen.
Sak bol,
 bek bol,
 akıllı bol,
 dövürdeş,
Zamaanada iñ coğaapkäär kişi sen.

(*). Berdinazar Hudynazarov, *Buu Dünye*, Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat 1990, s.

UNUTMA AKRANIM!

Ömrün kaç yılını yolda geçirdin?
 Kalanı da yolda geçsin ömrünün.
 Bize durmak yakışmaz akranım,
 Biliyor musun biz nere'lere ulaşmalıyız?

Hazır yol yok; yol açmalıyız kendimiz.
 Alevlensin şevk adlı közümüz.
 Dön de bir bak, kayalara çıkışınca,
 Halkla dolu bizim izimiz.

O izden gelenler çoğalıyor gibi,
 Bu yol aydınlık olmalı gittikçe.
 Dünyanın yolu olmalı bu yol
 Bahti olmalı insanoğlunun.

Akranım, dünyanın kervanbaşısın,
 Bak, ardına düşüp gelenlere,
 Doğu'ya gülmseyerek bakıyor dünya,
 Kaşını çatıyor bütün Batı'ya.

Unutma, dünyanın kenvanbaşısın!
 Yürü, yolda dağıtımadan mülkü sen!
 Uyanık ol ,metin ol,akıllı ol akranım,
 Bu zamanda en mesul kişisin!

Aala gaarlı gara daağıñ başında
 Oynaan bulut yene yağmaan öter mi?
 Aaşık yiğit aylanıp yaar daşında,
 Pervaana dek ooda yanmaan öter mi?

Deñiz, deryaa, daağ, sähraa, düz berlenler,
 Buu dünyääni görmäääge göz berlenler,
 Gursağna dil, zibaana söz berlenler,
 Öz derdin kaağıza yazmaan öter mi?

Höves, hıyal üçiin gövün berlenmiş,
 Gözellikde gara gözüñ eğlenmiş.
 Özün götermäääge gaanat berlen guş
 Gaanatın asmaanda yaymaan öter mi?

Tümden çıkıp, yağıtlıkda oyanan,
 Giice yatmaan, gözü gaana boyalan,
 Öz iilinden akıl alıp, goyalan
 Öz sözünem iile goymaan öter mi?

Sağda mı, soolda mı, yoolda mı, öyde,
 Müñ ihlaas siñdirip setire, beyde,
 Galam berlip, “Şaahıır sen!” diylen, hey de,
 Sırin ääşgäär etmään, yaymaan öter mi?!

Ala karlı kara dağın başında
 Oynayan bulut yine yağmadan geçer mi?
 Aşık yiğit dolanıp yar çevresinde
 Pervane gibi ateşe yanmadan geçer mi?

Deniz, ırmak, dağ, çöl, düz verilenler,
 Bu dünyayı görmek için göz verilenler,
 Bağrına gönül, diline söz verilenler
 Derdini kağıda yazmadan geçer mi?

Heves, hayal için gönül verilmiş,
 Güzellikte kara gözüne eğlenmiş.
 Uçması için kanat verilen kuş
 Gökyüzünde kanadını açmadan geçer mi?

Karanlıktan çıkıp aydınlıkta uyanan,
 Gece yatmayıp gözü kana boyanan,
 Halkından akıl alıp akıllanan
 Sözünü halka bırakmadan geçer mi?

Sağda, solda, yolda, evde,
 Bin ihlâs sindirip mîsraya, beyte,
 Kalem verilip “Şairsin!” denilen de
 Sırtını açıklamadan, yaymadan geçer mi?

KASIM NURBADOV (1951-)

1951 yılında Türkmenistan'ın Balkan vilâyetine bağlı Esenguli kazasının Acıyap köyünde dünyaya gelen Nurbadov, Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Türkmen Dili Bölümünü bitirdi (1973). 1973-1983 yılları arasında çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalıştı ve müdürlük görevinde bulundu. 1978 yılından beri Türkmenistan Yazarlar Birliği üyesi olan şair/yazar, şu anda yayıncılıkla uğraşıyor. Da-ha çok çocuk edebiyatıyla ilgileniyor. Hem şiir, hem de hikâye yazıyor. Biz, buraya Nurbadov'un birkaç çocuk şiirini aldık.

Eserlerinden bazıları:

1. *Deñziň Düybündäki Öy* (Çocuk Şiirleri, 1986).
2. *Garadepeli Oğlancık* (Hikâyeler, 1988).
3. *Aak Çarlaklar* (Şiirler, 1989).
4. *Öveleme Döveleme* (Çocuk Şiirleri, 1991).

ÄÄYNEK

– Ha kitaap oka,
 Ha gazet oka,
 Ääyneğiň midaam
 Gözünde, kaaka.

Gündiiz ääyneksiz
 Vaqtıň bolanook.
 Şonsuz hiiç zaadı
 Görüp bileňook.

Ääyneğiň giice
 Ayrıp yataňda,
 Näädip düyş görüyääň
 Uukaa bataňda?!

GÖZLÜK

İster kitap oku,
 İsterse gazete.
 Gözluğun daima
 Gözünde, baba.

Gündüz gözlüksüz
 Duramıyorsun.
 Onsuz hiçbir şeyi
 Göremiyorsun.

Gözlüğünü gece
 Çıkarıp yattığında,
 Nasıl düş görüyorsun
 Uykuya daldığında?

(*). Kasım Nurbadov, *Deňziň Düybündäki Öy*, Mağaarif, Aşgabat 1986, s. 24.

582
DÜKÜR DÜKÜR AT GELYÄÄR

– Dükür dükür at gelyäär,
Çıkıp seret, kim gelyäär?

Daşa çıktıdım.
Seretdim;
Atlaa gözüm düşmedi.
Sesi gelyäär.
Öözüne
Aslaa gözüm düşmedi.

At ayağına diñ salıp,
Durdum garaap bir salım;
Ol-aa atıñ sesi dääl,
Sizem oña diñ salıñ:

– Dükür dükür dükür!
Dükür dükür dükür!..

Esenğuluñ güzlarınıñ
Dokma darağınıñ sesi;
Çapıp gelyääñ atlarıñ
Göoyää ayağınıñ sesi.

TIKIDIK TIKIDIK AT GELİYOR

– Tikidik tikidik at geliyor,
Çıkıp seyret, kim geliyor?

Dışarı çıktım.
Bakındım;
Athiya gözüm ilişmedi.
Sesi geliyor
Kendine
Aslâ gözüm ilişmedi.

At ayağına kulak verip
Bekleyip durdum bir an.
At sesi değilmiş duyulan,
Siz de ona kulak verin:

– Tikidik tikidik tikidik!
Tikidik, tikidik, tikidik!..

Esenğuli’nın kızlarının
Dokuma tarağının sesi
Sanki koşup gelen atların
Ayağının sesi.

(*). Esenğuli, Türkmenistan’ın Balkan vilâyetine bağlı bir ilçedir.

584
YAĞ, YAĞIŞ)

Elek alıp
Ele, bulut.
Asmaandan suv
Ele, bulut!

Yuv gülleri;
Ülpüldesin.
Çaar tarapa
Atır saçsın.

Reñkleri
Açilsın, goy;
Ecem caanıñ
Pääk gövni dey.

Şol güllerden
Boğup çemen.
Sovğat etcek
Eceme men.

YAĞ YAĞMUR

Elek alıp
Ele, bulut.
Göktен su
Ele, bulut!

Yıka gülleri;
Parıldasın.
Dört bir yana
Güzel koku yaysın.

Renkleri
Açılsın, bırak;
Anacığımın
Temiz gönlü gibi.

Demetleyip
O güllerden
Hediye edeceğim
Anama ben.

GARINCA

– Gatı çiplak görünyääñ,
Ey garinca, garinca.
Gış sovukdur, üşäärsiñ
Geyinmeseñ galıñca!

– Sağ bol, aladañ üçiin
Öñden tayyaar gışa men:
Tomus issaa kään bişdim,
İndi gışda üşemen.

(*). Nurbadov, *a.g.e.*, s. 105.

KARINCA

– Çok çıplak görünüyorsun,
 Ey karınca, karınca.
 Kış soğuktur, üzürsün
 Giyinmezsen kalınca!

– Sağ ol, düşündüğün için.
 Önceden hazırladım kışa ben:
 Yazın sıcakta çok piştim,
 Şimdi kışta üzümem.

SAPAR ÖRÄYEV

SÖYĞÜLİİME

Men seniň yaanıňa yetmeli bolsam,
 Saylaardım yoollarda iñ yakuin yoolı,
 Eğer seniň bilen gitmeli bolsam,
 Sayların daş yoolı;
 Gutarmaz yaalı.

SEVGİLİME

Senin yanına ulaşmam gerekirse,
 Seçerim yolların en yakını.
 Eğer seninle gitmem gerekirse,
 Seçerim bitmez tükenmez uzak yolu.

(*). Sapar Öräyev, *Guz Yüreği*, Türkmenistan Neşiryaatı, Aşgabat 1981, s. 38.

GARAĞALPAK GHIZLARI

Gözlerimiň garası,
Garağalpak güzları.
Gözelleriň seresi,
Garağalpak güzları.

Gülse gişi yaaz eyläär,
Keyercekläär nääz eyläär,
Galıñ buuzı kööz eyläär,
Garağalpak güzları.

Tağam daatsaň elinden,
Daadi gitmez diliňden,
Yüz paay gözel gülünden,
Garağalpak güzları.

Uyalar, çaatay getirer,
Edeп bilen oturar,
Gam guşaaňı yitirer,
Garağalpak güzları.

(*). Öräyev, a.g.e., s. 56-57. (Şiir, kısaltılarak alınmıştır).

İiş edende gül goyar.
Teşneliğiñi tiiz duyar,
Süytli gara çaaý guyar,
Garağalpak güzları.

Ter yüzleri ter üzüm,
Yüzñüzde gorner yüzüm,
Gözñüzde gorner gözüm
Garağalpak güzları.

Ene yere gül eker,
Gucak gucak gül çeker,
Sözüñiz şerbet şeker.
Garağalpak güzları.

Taavus guş dey daranar,
Yaman gözden gooranar
Yaman sözden gooranar.
Garağalpak güzları.

KARAKALPAK KIZLARI

Gözlerimin karası,
Karakalpak kızları.
Güzellerin en güzeli
Karakalpak kızları.

Gülse kişi yaz eyler,
Kuşkulanıp naz eyler,
Kalın buzu köz eyler
Karakalpak kızları.

Yemek tatsan elinden,
 Tadı gitmez dilinden,
 Yüz parça güzel gülünden
 Karakalpak kızları.
 Utanır, çay getirir,
 Edeplice oturur,
 Var derdini götürür
 Karakalpak kızları.

Çalışırken gül takar,
 Susuzluğunu tez duyar,
 Sütlü kara çay koyar
 Karakalpak kızları.

Taze yüzleri taze üzüm,
 Yüzünüzde görünür yüzüm,
 Gözünüzde görünür gözüm
 Karakalpak kızları.

Anayurda gül diker,
 Kucak kucak gül çeker,
 Sözünüz şerbet şeker.
 Karakalpak kızları.

Tavus kuşu gibi taranır,
 Kötü gözden korunur
 Kötü sözden korunur
 Karakalpak kızları.

590
BİİRİNE DAAŞ DEĞSE

Bağşı,
saazandaanı
hemem şaaħiur
Meñzedyüärler midaam sayrak bilbile.
Baağ bolmasa bilbil yaaşaar näähili,
Bilbiliñki baağ hem acap gül bile.

Güli gooramakdan vasp etmek yeñil.
Gülleri gooramak baağbaana baağlı.
Ter gülüñ yapraqna değse de teğmil,
Gül bilen baağbaanıñ yüreği daagli.

Bir yerde gözellik baar bolsa eger,
Şolarıñ baanunuñ baağbaani şaaħiur.
Biirine daaş değse şaaħiura deger,
Midaam güldürmeli aaglaanı şaaħiur.

BİRİNE TAŞ DEĞERSE...

Bağşayı
saz çalanı
ve şairi

Benzetiyorlar devamlı öten bülbüle.
Bahçe olmasa bülbül nasıl yaşar?
Bülbülündür bahçeyle görkemli gül beraber.

Gülü korumaktan tasvir etmek kolay.
Güllerini korumak bahçivana bağlı.
Taze gülün yaprağına değerse leke,
Gül ile bahçivanın yüreği dağlı.

Bir yerde güzellik varsa eğer,
Bunların hepsinin bahçivani şair.
Birine taş değerse şaire değer,
Daima güldürmeli ağlayanı şair.

(*). Bağşı, Türkmen şarkısı ve türkülerini söyleyen ve halk arasında belli bir üne sahip

KAYNAKLAR

1. ATABAYEV, Atamirat, **Gumsaağat** (Goşgular ve Poemalar), Türkmenistan Neşiryaası, Aşgabat 1989.
2. ATACANOV, Ata, **Men Size Baryaan**, Türkmenistan Neşiryaası, Aşgabat 1978.
3. AYTAÇ, Kemal (çev.), **Türk Lehçeleri ve Edebiyatları**, Gündoğan Yayınları, Ankara 1992, s. 97-100.
4. AZMUN, Yusuf, **Ana Çizgileriyle Türkmençe Dilbilgisi**, I. Cilt (Sesbilgisi), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1983.
5. ——, "Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında", **Reşit Rahmeti Arat Armağanı**, Türk Kültürünu Araşturma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1966, s. 32-84.
6. ERCİLASUN, Ahmet B. – (ve diğer komisyon üyeleri), **Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II (Kılavuz Kitap-Dizin)**, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991.
7. GELDİYEV, Gurbandurđı, **Mart Geler** (Goşgular), Türkmenistan Neşiryaası, Aşgabat 1987.
8. HUDAYNAZAROV, Berdinazar, **Buu Dünye**, Türkmenistan Neşiryaası, Aşgabat 1990.
9. KARA, Mehmet, "Türkmen Edebiyatı", **Türk Dünyası El Kitabı**, İkinci Baskı, Üçüncü Cilt, Ankara 1992, s. 669-683.
10. NURBADOV, Kasım, **Deñziň Düybündäki Öy** (Goşgular, Ertekiler, Poemalar), Mağaarif, Aşgabat 1986.
11. ÖRÄYEV, Sapar, **Güz Yüreği** (Goşgular ve Poemalar), Türkmenistan Neşiryaası, Aşgabat 1981.
12. SARAY, Mehmet, "Türkmenler," İslâm Ansiklopedisi.
13. ŞÇERBİNİN, V. G., **Rusça-Türkçe Sözlük**, Moskova 1989.
14. Türkmenistan İlimlar Akademiyası, **Türkmen (Sovyet) Edebiyatınıň Taaruhı**, Aşgabat, I. ve II. Ciltler 1975; III. Cilt 1977; IV. Cilt 1979; V. Cilt Birinci Kitaap 1980; V. Cilt İkinci Kitaap 1981; VI. Cilt Birinci Kitaap 1982; VI. Cilt İkinci Kitaap 1984.
15. ——, **Türkmençe-Rusça Sözlük**, Moskova 1968.
16. ——, **Türkmen Diliniň Sözlüğü**, Aşgabat 1962.
17. ——, **Türkmen (Sovyet) Entsiklopediyası**, Cilt I, Aşgabat 1974, s. 219